



De Koppelstock



**Het clubblad van
'Scoutinggroep de Geuzen'
uit Alkmaar**

Contributie 2023:

Per kind € 100,00 per jaar

(Jongeren)stam € 65,00 per jaar

Het contributie jaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De betaling van de contributie kan op twee manieren:

- U ontvangt een rekening die u in een keer betaalt.
- Betaling in termijnen is ook mogelijk voor deze optie kunt u contact op te nemen met de penningmeester: penningmeester@de-geuzen.nl

Afmelden!

Als je een keertje niet kan komen, laat dit dan even weten bij de Speltakleiding. Zij kunnen er dan rekening mee houden.

De Koppelstock

Jaargang 39, nummer 123, november 2023

- Komt minimaal 2x per jaar uit.
- E-mail adres: koppelstock@de-geuzen.nl

De volgende koppelstock komt uit in 2024

Redactioneel

Beste Geuzen en andere lezers van dit clubblad,

Eindelijk weer een 'echte' koppelstock! We hebben een aantal keer een katern gehad in het Scouting Magazine, maar zo'n echte koppelstock is toch ook wel weer eens leuk!

Het gaat goed met onze groep, een enthousiast nieuw bestuur, geweldige nieuwe en oude leiding en het belangrijkste: enorm gemotiveerde jeugdleden. Fantastisch. Eens Geus, altijd Geus.

U kunt in deze koppelstock lezen wat voor activiteiten de speltakken het afgelopen jaar gedaan hebben. Al met al een hoop gave activiteiten. Ook zijn er mededelingen en andere leuke stukjes.

Het groepsdiner, Sinterklaas en de kerstdiners staan samen met de oliebolnactie alweer voor de deur. Jeugdleden gaan voor de 64^e keer langs de deuren om oliebollen te verkopen. De rowans, (jongeren)stamleden, leiding en stichting tovert het clubhuis om in een bakkerij, we vragen ouders om te komen helpen bakken en bezorgen, en dat allemaal om nog maar heel lang door te kunnen gaan met alle activiteiten bij onze scoutinggroep.

Heb je een leuke opkomst gehad, een gaaf kamp of een ander leuk weetje? En wil je dit delen in de Koppelstock?

Dat vinden wij heel leuk. Stuur het dan naar koppelstock@de-geuzen.nl

Inhoud:

Redactioneel	Blz. 3
Wildlife met Chikai	Blz. 4
Jubileumjaar	Blz. 5
Welpen	Blz. 6
Op survival met Hopman Kees	Blz. 7
Verkenners	Blz. 8
Insignes, badges en naambandjes	Blz. 9
Het uniform/scoutfit	Blz. 10
Stam op stamkamp	Blz. 11
Bevernieuws	Blz. 12
Rowan Excro	Blz. 13
Oliebolnactie	Blz. 15
J.O.T.A. 2023	Blz. 17

Wildlife mythen met Chikai

In Afrika zijn er allerlei prachtige verhalen over de wildlife, alle wilde dieren, deze verhalen noem je ook wel Mythes, een volksverhaal. Het leek mij dan ook erg leuk om deze verhalen met jullie te delen. Hopelijk vinden jullie ze net zo leuk als ik.

We beginnen de eerste van deze reeks met het verhaal 'Waarom brult de leeuw'. Maar voordat we echt beginnen wil ik nog een kleine inleiding doen op de Afrikaanse Mythen.

In Afrika geloven ze dat de schepper de aarde heeft gemaakt en er daarna planten op heeft gezet. Daarna bedacht hij de vele dieren die op de wereld zouden leven. Hij sloeg op een baobabboom en hierdoor kwamen alle dieren door een grote scheur in de wortels van de boom naar buiten. Ieder dier kreeg een naam en als laatste kwam de mens. Volgens de Swazi-folklore leefden alle dieren vóór de komst van de mens in vrede samen. Pas toen werd er begonnen met het eten van vlees. De mens jaagde op beesten en die beesten jaagden weer op hun vroegere vrienden. Zelf reptielen en vogels volgden dit voorbeeld van de mens. Met de komst van de mens werd angst geboren.

Waarom brult de leeuw? (dit is een verhaal van de Batonka uit Zimbabwe)



Na de komst van de mensen op de wereld werd de leeuw het meest gevreesde roofdier. In deze vroegere tijden had de leeuw nog een zachte stem. Dit maakt dat de leeuw de andere dieren zonder grote problemen kon vangen en opeten.

Dit maakte dat de andere dieren grote zorgen hadden omdat ze niet wisten wanneer leeuw op jacht was. Ze besloten een bijeenkomst te organiseren om een manier te vinden om de leeuw minder gevaarlijk te maken. Ze praatten een hele tijd maar niemand van hen kon iets bedenken. Haas kreeg uiteindelijk een goed idee. 'Ik weet een manier waardoor de stem van de leeuw klinkt als het verschrikkelijke gedonder van een zomerstorm' zei hij, 'en dan zouden we altijd weten wanneer hij in de buurt is.'

De andere dieren waren het er allemaal over eens dat dit een geweldig idee was. Maar hoe kon haas zoiets voor elkaar krijgen? Haas knipoogde en ging op weg om zijn moeilijke taak uit te voeren.

Toen haas de leeuw vond, rustend onder een schaduwrijke parasolboom, liep hij voorzichtig op hem af en zei: 'O koning, ik voel mij bezwaard om u het slechte nieuws te brengen, maar uw broer is erg ziek en wil u onmiddellijk spreken.' De leeuw was natuurlijk heel erg overstuur toen hij dit hoorde en wilde dat haas hem zo snel mogelijk naar zijn broer zou leiden.

Haas liet de leeuw kilometers lang lopen en na enkele uren was de leeuw zo moe, hij was immers in zijn ochtend slaap gestoord door haas, dat hij niet verder kon lopen. Hij ging op een schaduwrijke plek liggen en sliep.

Nu vond de sluwe haas, met hulp van de honinggidsvogel, niet ver weg een nest van wilde bijen in een boom. Haas pakte een stuk van de honingraat voor het vogeltje en nam wat honing en druppelde deze over de poten en de kop van de slapende leeuw. Daarna rende hij naar een paar struiken en verstopte zich hier.

Toen de bijen naar hun huis terugkeerden, zagen ze dat er iemand in hun bijenkorf was geweest en ze waren verschrikkelijk boos. Al snel vonden ze de leeuw die lag te slapen met honing over zijn poten. In een woedende zwerm vielen de bijen hem aan, en leeuw werd zo vaak gestoken en had zoveel pijn dat zijn zachte kreten al snel aanzwellen tot een donderend gebrul dat kilometer in de omtrek te horen was.



En zo is het verhaal dat de leeuw zijn stem veranderde. De dieren waren haas erg dankbaar omdat ze vanaf dat moment het gebrul van de leeuw van ver al hoorde aankomen en dus gewaarschuwd waren dat de leeuw op jacht was.

- de Latijnse naam Panthera leo is
- de mannetjes leeuw vaak alleen leeft



- vrouwtjes vaak leven in familiegroepen met maximaal twaalf volwassenen
- ze wonen in alle soorten gebied behalve bossen en bergen
- leeuwen alleen jagen in paren/groepen
- als ze worden lastig gevallen, ze de neiging hebben om nachtdieren te worden
- leeuwen normaalgesproken jagen op de koelere momenten van de dag
- ze dus lekker liggen te luieren tussen 10.00u en 16.00u
- de draagtijd van zwangere leeuw 3,5 maand is
- een leeuw per nest 2 tot 5 jongen krijgt
- een mannetjes leeuw pas volwassen is als hij 4 jaar is
- een vrouwtjes leeuw dit al is als ze 3 jaar is
- een leeuw gemiddeld 20 jaar wordt

Hiep hiep hoera De Geuzen 90 jaar!

Beste Geuzen het jaar 2024 staat in het teken van ons jubileumjaar, de groep bestaan dan al 90 jaar en de Geuzenkorf viert zijn 50e verjaardag. Op 7 oktober 1934 zijn de Geuzen opgericht en dat gaan we met allemaal verschillende activiteiten voor jong- en oud vieren.

We starten het jubileumjaar op zaterdag 27 januari 2024 met een nieuwjaarsreceptie waar we het jubileumprogramma voor het hele scoutingjaar zullen presenteren.

We willen met jullie alvast een paar belangrijke datums delen voor in de agenda.

Zaterdag 27 januari - Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 10 mei – Zondag 12 mei – Groepsweekend

Zaterdag 15 juni – Zomerfeest

Zaterdag 2 november – Jubileum eindfeest

Wij wensen jullie alvast heel veel plezier met alle activiteiten.

Scoutgroet,

De jubileumcommissie jubileum@de-geuzen.nl



Waar
- is dat -
feestje

Welpen op kamp en andere leuke activiteiten

Dit jaar zijn de welpen op kamp geweest naar Tiel! Gelukkig zijn ze allemaal weer thuis gekomen, want dat was nog even spannend aangezien ze vast zaten in het spel Jumanji... De welpen hebben alle levels behaald, ook al was dat niet altijd even makkelijk! Zo maakten ze vlotjes om naar de overkant van het meer te komen, gingen ze door giftige spinnenwebben heen klimmen en werd Bagheera ontvoerd door de apen van Chakalaka! Ook hebben ze het level van de dierentuin gehaald! Het was weer een onwijs leuk kamp, wat hebben we genoten!

En ook de eerste opkomsten van het jaar zijn weer goed geslaagd! De welpen hebben bij de eerste opkomst hun



welpendiploma behaald en dus bewezen dat ze allemaal nieuwe scouting skills hebben of misschien ook al hadden!



Op Survival met hopman Kees

Een padvinder fluit en lacht onder alle omstandigheden

Dat was het laatste artikel uit een oude verkennerswet, en het kan je inderdaad helpen als je je niet heel lekker voelt om een liedje voor je zelf te zingen of te fluiten.

Maar wat moet je doen als je niet kunt fluiten?

Je kunt een cursus fluiten voor beginners gaan doen, maar je kunt ook voor jezelf een fluit maken en daarmee gaan oefenen. Nu zal je zeggen dat dit niet kan maar met een Eetje oefenen maak je een fluit in een kwartiertje.

Hoe kun je nu zo een fluit maken?

Om te beginnen moet je een takje van een wilg of een elzenboom snijden. Neem hiervoor een takje van een pink dikte en ongeveer 16 centimeter lang. Maak nu de uiteinden mooi recht en snijdt aan een kant een stukje voor je lippen. Daarna snijdt je het midden door de schors heen een inkerving en maak de fluit inkerving op ongeveer 4 cm van het einde.

Verwijder nu voorzichtig de schors zodat deze niet stuk gaat. Maak nu de inkeping wat groter dan eerst en snijd een heel dun plakje van de boven kant van de lippenkant af naar de inkeping.

Schuif hierna de schors er weer om heen en leer jezelf een leuk deuntje te fluiten.



Goed pad,
Zonnig Spoor

Hopman Kees



Verkenners op kamp en andere leuke activiteiten

De verkenners waren afgelopen jaar op zomerkamp in het prachtige Eerde, bij Ommen. Het thema was het wilde westen. Geheel in thema zijn we op excursie geweest naar attractiepark Slagharen. Daarnaast zijn we in de grootste legerdump van Oost-Nederland geweest (hier werden vele centjes uitgegeven, wat een mooie spullen), hebben we 2x zelf een maaltijd ingekocht en deze bereid op houtvuur, hebben we het stadje Ommen bezocht en kampeerterrein Gilwell Ada's hoeve bezocht en we hebben ook mooie vloten gebouwd en hierop een stukje gevaren. Ook zijn we op vrijdagmiddag wezen zwemmen in een privé-zwembad waar ze heel toevallig 'hurray for girlscouts' over de speakers draaien en zijn we heerlijk uiteten geweest in een restaurant met een geweldige speeltuin ernaast. Het was supergezellig!



Bij het overvliegen zijn er 10 van de verkenners naar de Rowans gegaan. We missen ze natuurlijk enorm maar er zijn ook een heleboel superleuke nieuwe verkenners bijgekomen. We hebben heerlijke appeltaarten gebakken boven het kampvuur, spelletjes gespeeld, knuffeltjes gered.. en zijn druk met alle gezellige groepsactiviteiten. We kijken uit naar het Fortweekend!

Uniform/Scoutfit

Het dragen van een **uniform** is bij de meeste scoutinggroepen gebruikelijk. Het sluit aan bij de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is, ongeacht rang of stand, religie of huidskleur.

Het eerste uniform heeft Baden-Powell grotendeels overgenomen van het uniform dat hij samengesteld had voor het Zuid-Afrikaanse politiekorps. Dit was een nieuw, door Baden-Powell opgezet, semi-militair politiekorps dat na de Boerenoorlog de orde moest handhaven in de voormalige Boeren-republieken. Voorop stond dat het een eenvoudig, comfortabel en praktisch uniform moest zijn voor het leven op het "veld". Onderdelen hiervan waren een informele kaki bloes, korte broek (tot de knieën), een halsdoek en de beroemde (Stentson)hoed met brede harde rand en vier deuken.



Enkele quotes van [Robert Baden-Powell](#):

"Voor de jongen is een uniform een grote attractie. En wanneer het de kleding is, zoals een woudloper die draagt, geeft het hem het idee direct verbonden te zijn met de pioniers, die helden voor hem zijn. Het uniform maakt ook een broederschap. Omdat iedereen het gebruikt, bedekt het alle verschillen van klasse en landstreek."

"Vaak heb ik gezegd: het kan me niet schelen of een scout het uniform draagt of niet, als hij/zij maar met hart en ziel er bij is en de [Scoutwet](#) naleeft. Maar elke scout zal het uniform willen dragen als hij/zij er een kan kopen."

Stam op stamkamp

De stam was dit jaar voor de tweede keer op 'ministamkamp kids editie'. Sinds een aantal jaren zijn er vele stamleden met kinderen. Het stamkamp wat er tot 2014 altijd was kwam daardoor een beetje in de vergetelheid. Tot er enkele stamleden waren die zeiden: 'maar onze kinderen kunnen ook mee, lekker samen spelen'! Er werd besloten tot ministamkamp kids editie, en ook als je geen kinderen hebt, mag je natuurlijk mee 😊. Het eerste jaar was de stam in Luxemburg en afgelopen jaar in Zuid-Duitsland, het Zwarte Woud. Barbecueën, wandelen, zwemmen, in de rivier spelen, het hoort er allemaal bij en is super gezellig. Volgend jaar staan de Ardennen op de planning!



Bevernieuws

De Bevers hebben 28 oktober weer heel hard hun best gedaan om een mooie Halloweenpompoeen te maken!

Zoals we allemaal weten is het motto: "Wat Bevers doen, doen we samen"

En dat bleek ook vandaag weer. Want de Bevers werden niet alleen door elkaar en de Beverleiding geholpen, maar deze opkomst hielp verkennerleider Myrthe ook mee om de opkomst tot een succes te maken.

De pompoenen zijn heel mooi geworden, met de gekste gezichten en versieringen.

Als de pompoenen mooi blijven tot die tijd, kunnen ze met Sint Maarten bij de voordeur worden gezet met een lampje er in.



EXCRO 2024

In 2022 organiseerden de Rowans van De Geuzen voor het eerst de EXCRO; de Explorer-Cross. Wat bij ons de Rowans heet, heet bij Scouting Nederland: Explorers en Cross staat voor wedstrijd.

Voor de regio

Bij de Bevers heb je de Bever-Doe-Dag, de Welpen uit de regio zien elkaar op Jungledag en de Verkenners treffen de andere groepen op de DSW (District-Scouting-Wedstrijden). De volwassen scouts van de stammen zien elkaar tijdens de JOTA (Jamboree On The Air) en tijdens de verschillende scoutingfeesten. Voor onze Rowans was er niet echt zoiets. Daarom hebben de Rowans van De Geuzen hun eigen regionale activiteit bedacht die nu voor de tweede keer plaats zal vinden. De EXCRO is een gezamenlijke opkomst voor alle scouts in de Explorerleeftijd uit onze regio. We nodigen groepen uit van Zaandam tot en met Den Helder.

Meer dan honderd deelnemers

De editie van 2022 was met meer dan honderd deelnemers een groot succes, we worden er in de regio steeds weer op aangesproken: 'waneer doen jullie dat weer?'. Nou, dit seizoen dus! Ook in de aanstaande 2024-editie wordt alweer veel energie gestoken om er een denderend succes van te maken. De Rowans besteden dit seizoen acht opkomsten aan de voorbereiding van de EXCRO en ook buiten de opkomsten spreken de Rowans in de verschillende commissies (thema, PR, administratie, posten, routes en programma) af om de perfecte EXCRO neer te zetten.

Posten en routes

De EXCRO vindt plaats op vrijdag 12 april 2024 in en rond de Geuzenkorf. Alle deelnemende Explorers worden gemixt om de groepen even groot te maken en maximale interactie tussen de deelnemers te verkrijgen. Vervolgens wordt er gestart met een centraal spel waarna de groepen allemaal een locatie van hun eerste post krijgen. Na twee uur lang posten en routes keren de groepen weer terug naar De Korf voor een hapje en een drankje. De avond wordt afgesloten met een prijsuitreiking voor het winnende groepje.

Hulp en sponsoring

Het doel van de EXCRO is om het organisatorisch vermogen van de Rowans een boost te geven. Dit past mooi in de doorlopende leerlijn. Bijvangst is het laten zien dat scouting groter is dan de eigen groep, zowel voor onze Rowans als voor de Explorers uit de regio. Er zijn veel handjes en spullen nodig voor de EXCRO. Heb jij zin en tijd om onze Rowans te helpen? Stuur dan een mailtje naar excro@de-geuzen.nl. Ook een sponsor is van harte welkom. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, wordt geen deelnemersbijdrage gevraagd. We zijn daarom op zoek naar een EXCRO-sponsor. Wil jij dit initiatief steunen? Neem dan even contact op met de leiding van de Rowans via Ronald: 0628767595.



Oliebollenactie

Beste ouders/verzorgers,

De dagen zijn weer kort en het jaar duurt niet meer zo lang. Het moment dat Sint in het land komt en de eerste kerstbomen hier en daar opduiken begint het bij ons Geuzen alweer te kriebelen; het is alweer bijna oliebollentijd!

Ieder jaar bakken, verkopen en bezorgen wij in de laatste dagen van het jaar 20.000 oliebollen om de clubkas te spekken. Dit gaat niet zonder iedereens hulp. Van de jongste jeugdleden tot de oudste ouders, wij vragen iedereen om ons te helpen om deze meer-dan-zestig-jaaroude traditie te ondersteunen.

De oliebollenactie is een van onze vier inkomstenbronnen. Wij vragen uiteraard contributie aan de leden, halen een leuk zakcentje op met de verhuur van ons gebouw in de vakanties en ontvangen nog wat gemeentelijke subsidie. Daarnaast is er dus de jaarlijks-terugkerende oliebollenactie. Maar wat voor taken zijn er dan allemaal?

Van alle jeugdleden van vijf tot achttien jaar wordt verwacht dat zij hun best doen om zoveel mogelijk oliebollen in de voorverkoop te verkopen. Dit kan via de boekjes die worden uitgedeeld of via onze webshop. Daarnaast vragen wij de Verkenners en Rowans om te helpen met de losse verkoop van oliebollen op een van de ventkarren in de binnenstad op 30 en 31 december.

Voor de ouders zijn verschillende taken weggelegd. Hieronder volgt een lijst met taken waarmee je ons enorm zou kunnen helpen. We hopen van harte dat er vanuit ieder jeugdlid een dienst door de ouders vervuld kan worden.

Opbouwploeg: (zo ongeveer) in de week voor de kerst wordt het clubhuis omgebouwd tot oliebollenbakkerij. Weet jij wel van aanpakken, ben je een beetje handig of draai je jouw hand niet om voor een schoonmaakklus? Je bent van harte welkom om te komen helpen. Neem gerust je accuboormachine of schoonmaakset mee.

Oliebollenbakkers: heb jij wel eens een paar duizend oliebollen geknepen, gedraaid of uitgeschept? Waarschijnlijk niet, want dat zie je alleen maar bij De Geuzen. Onze oliebollen kenmerkt zich door kwaliteit en dat maak je met de hand. Zie jij het zitten om te komen helpen bakken? Meld je dan snel aan, we hebben een kleine veertig bakkers nodig die in drie shifts invullen.

Bezorgploeg: logistieke ervaring heb je niet nodig want onze expeditie bereidt jouw klus perfect voor. Op de laatste dag van het jaar maak jij iedereen die een zak oliebollen heeft besteld blij met die ambachtelijke Geuzenbollen. Lijkt het je wat om een bezorgwijk voor je rekening te nemen? We hebben zo'n twintig bezorgers nodig, dus meld je gerust aan.

Verkopers: ben jij die salestijger die iedereen een zak oliebollen aan weet te smeren? Nee? Geen probleem. Want wij regelen topplekken waar de bollen haast zelf over de toonbank vliegen. Voor onze verkooppunten in winkelcentrum Overstad en in de Voorstraat in Egmond aan Zee zijn wij op zoek naar ongeveer zestien verkopers die de shifts over twee dagen willen verdelen. Haal de marktkoopman of -vrouw in je naar boven en meld je aan. Andere functies: er zijn nog tal van andere losse functies die veelal door vaste mensen worden ingevuld. Denk jij dat je specifieke kennis in huis hebt die ons goed van pas kan komen? Wij maken graag een praatje om te zien of je iets kunt betekenen.

Je kunt er dus op rekenen dat de jeugdleden binnenkort worden voorzien van een boekje voor de voorverkoop. Een instructiebrief wordt bijgevoegd. Daarnaast bellen wij in december alle ouders af om te vragen of en wanneer ze willen helpen. Dus neem dat onbekende nummer gerust op, dat zijn wij waarschijnlijk.
Alvast hartelijk dank voor jullie aanmelding en schroom niet om vragen te stellen.

Met vriendelijke groet,
Scoutinggroep De Geuzen



J.O.T.A. 2023

Het eerste weekend van de herfstvakantie was het weer tijd voor de J.O.T.A., de Jamboree On The Air. Ruim een week voor de J.O.T.A. begon, begonnen de voorbereidingen al. De palen uit het hok, de touwen controleren, de toren pionieren, het clubhuis ombouwen, voorbereidingen treffen voor de JOTAcross en natuurlijk een leuke opkomst maken voor de jeugdleden!



Bij de voorbereidingen op de avonden voor de J.O.T.A. is er heel vaak 'jotaart'. Een van de Geuzen maakt een lekkere taart om het voorbereiden nog leuker te maken. Op donderdagavond voor de J.O.T.A. ging de antenne de toren in. In heel Nederland en zelfs over de hele wereld bouwen scouts een toren waarin ze zo'n mast hangen waarmee je dan contact met elkaar kunt maken: een jamboree on the air!

Het jeugdledenprogramma stond in het teken van het thema van de J.O.T.A.: connecting dots, en natuurlijk in het teken van zenden. Rooksignalen doorsturen, walkietalkieverstopper spelen, cakes versieren met dots, een jotateoren bouwen van spaghetti en spekjes, een mooie tekening maken van punaises (dots) en touwtjes en natuurlijk zenden met de anderen groepen! We hadden contact met o.a. de IJmondtrekkers uit IJmuiden.

Vanaf 16.00 begon de J.O.T.A.cross, een spel voor de regio Noord-Holland Noord. Als je hem wint, moet je organiseren. Het doel is dus van iedere groep om 2^e te worden. Het mobiele team ging met een auto op pad en allemaal posten doen. Bij het gebouw werd er een mooie film in elkaar gezet, werden er supermoeijke vragen opgelost, werd er gezocht naar

een gouden chocomelfles, er is een weerballon opgelaten, en was het bovenal heel gezellig! We werden 4^e. Een hele prima plek! Op zondag was het hartstikke lekker weer en hebben we alles weer opgeruimd en schoongemaakt.

Om te mogen zenden moet je een cursus tot zendamateur gedaan hebben. Onze zendamateurs zijn Erik Hogenbirk, Erik Hamelink en Edwin Rogaar. Vele jongerenstamleden hebben al aangegeven geïnteresseerd te zijn in de cursus; dus hopelijk hebben we in de toekomst nog veel meer Geuzen zendamateurs!



Proud
to be a
SCOUT